

Musikgudstjeneste søndag 8/10 2023

intro v. kirkesanger

Bedeslag

Præludium: Cello solo:

Prelude fra Bachs cello suite nr. 1 g-dur

Indgangsbøn v. kirkesanger

Motet: Verdens almægtige Skaber (kantori)

Sang fra Tanzania, tekst og musik: Meraby

Kaimukilwa, arr. M. Geiger

Tekst: *Verdens almægtige Skaber,*

Han, som er skaberen af alting,

Ham tilhører alt det, han skaber,

Vi priser ham, som er Herren.

Kloden og alle de skabninger,

Som fylder den,

Hver en mund lovsynger:

"Helligt er Vorherres navn."

"Helligt er vor Skabers navn".

Hilsen, kollekt, læsning, trosbekendelse

Salme nr. 448

Dåb

Cello solo: Sarabande fra Bachs cello suite nr. 1 g-dur

Motet: Laudate Dominum (begge kor og cello). Sang fra Taizé, arr. M. Geiger

Tekst: *Jesus, Guds søn, du lys i mit indre,*

Lad ikke mørket få magten i mit sind.

Jesus, Guds søn, du lys i mit indre,

luk mig op for din kærlighed.

Laudate Dominum omnes gentes

(lov Herren alle folkeslag)

Evangelium, prædiken, kirkebøn

Cello solo: Sarabande fra Bachs cello suite nr. 3 c-dur

Nadver 439 o du Guds Lam

Under nadver: Motet: **Give thanks** (kantori og drengekor). Gospel, arr. M. Geiger

Tekst: *Give thanks with a grateful heart,*

Give thanks to the holy one,

Give thanks because he's given

Jesus Christ, his son.

And now, let the weak say: I am strong,

Let the poor say: I am rich!

Because of what the Lord has done for us.

We give thanks.

Cello solo: Gigue fra Bachs cello suite nr. 2 c-dur

Kollekt, velsignelse

Salme nr. 810

Udgangsbøn

Postludium: Motet: I paradisets have

(begge kor og cello). Musik og tekst: Sigurd Barrett, arr. M. Geiger

Tekst: 1. *Det første menn'ske i verden,*

Det var en mand, og han hed Adam.

Og da han blev lavet tænkte Gud,

Hvordan skal denne mand se ud?

Han skal ligne mig selv lidt,

Men hvad skal han hedde?

Jo, han skal hedde Adam

Og ikke Carl Frede.

I Paradisets Have.

2. *Det andet menn'ske i verden,*

Det var en kvinde, som hed Eva

Og da hun blev lavet tænkte Gud:

Hvordan skal kvinden mon se ud?

Hun skal passe til Adam,

Men hvad skal hun hedde?

Jo, hun skal hedde Eva

Og her skal hun sidde

I Paradisets Have.

3. *Da Gud var færdig med Adam*

Og med den søde smukke Eva,

Så sagde han til dem:

Hør I to, i denne have kan I bo.

Der' et æble i træet, I ikke må røre,

Men ellers bestemmer I selv

Hvad I vil gøre

I Paradisets Have.

4. *På jorden krøb der en slange,*

Slangen den pegede og sagde:

Ssså sssødt har et æble sssjældent sssmagt,

Så glem det sssludder Gud har sssagt!

Da de smagte på æblet,

Så blev de generte,

De følte sig plud'slig forfærd'lig forkerte

I Paradisets Have.

5. *Så måtte Adam og Eva*

Rejse fra Paradisets Have.

De fandt sig et nyt sted,

Det var svært,

Men én ting havde de nu lært:

Vi skal huske at vælge

Det gode i livet

Og passe på alt det,

Vi har fået givet

I Paradisets Have.

Medvirkende: Sct Johannes Kirkens Kantori,
Juniorkor og cellisten Emma Axelsson